

Jan Torstenson

**hug en hæl
og
klip en tå.**

digte.

1.
vi starter
med blind tillid
og ser
hvor vi lander.

2.
bakker op
og
hakker ned
er med
og
gør en forskel.

3.
brækker dem op
automaterne
og stikker knive ind
og lirker
måske
for at finde
en forklaring
en skjult
sandhed.

4.
dansegulvet er
på seksten kvadratmeter
så vi strammer
bukserne
og syr
jakkerne ind
og der er masser
af plads.

5.
om morgenen
klør jeg mig
bagi
hvor dejligt
resten af dagen
tager jeg tæskene
som en tapper dansk
undermåler.

6.
ost
har jeg
til at mildne
min skæbne.

7.
åh nej
jeg beder
ikke flere nederlag
idag
nej tak
vinderne
må finde
andre tabere.

8.
jeg svinger med flaget
så
bukserne sprækker
men
jeg står
på min ret.

9.
en dag
falder jeg
blandt røvere
og
hvor egentlig skønt
en anden dag
falder jeg
blandt venner.

10.
lidt plads
skal der være
til et ja
helt
uden plads
kan man kun
sige nej.

11.
heltemodet
at stå ud
af sengen
om morgenen
og
flugten tilbage
til dynerne
om aftenen.

12.
bliver begravet
med den hyldest
og respekt
som man skylder
en god taber.

13.
de kommer
på besøg
og kommer
indenfor
og
når de går
tager de huset
med hjem
og dissekerer det.

14.
som verden er
og eksistensen
åh
og jeg selv
de ved det
på ti minutter
ved de
alting.

15.
jeg krøller tæer
og snor mig
snor armene
snor benene
og krydser fingre.

16.
lidt styrer jeg
mine ben
hvor
fører de mig
hen.

17.
lægger mig
i lænker
så jeg kan
arbejde
for friheden.

18.
et godt minut
for
en dårlig time
en god time
for
en dårlig dag
en god dag
for
en dårlig uge.

19.
hurtigt hurtigt
ud af dagen
ud af ugen
hurtigt hurtigt
ud af måneden
ud af året.

20.
spiser
i farten
og går
og sover lidt
i farten.

21.
jeg ringer
til klokken
for at få
vejret.

22.
ja ja
og
nej nej
så meget
bliver der
sagt
og
så lidt.

23.
to skridt frem
og
et skridt tilbage
og
et skridt frem
og
to skridt tilbage.

24.
lidt er mere
end ingenting
og noget
er meget
og meget
er næsten
for meget.

25.
skal vise sig
hele tiden
måske
eksisterer han
ikke
hvis han ikke
viser sig.

26.
et ringvrag
fra udkanten
af eliten
professionel
så det står
ud af ørerne
ikke en dilettant
og endnu
med lidt is
i maven
til at tvære
en amatør.

27.
læser
indenad
og lærer
udenad
og bliver
artige
og
meget kloge.

28.
små sjæle
i små sko
udpeger
de uegnede.

29.
får brikkerne
på plads
og kan fungere
som nyttig
idiot.

30.
skodder
gode oplevelser
som støj
og kører
strikte
efter bogen.

31.
taler skruet
om
skruede ting
i
skruede spil.

32.
sidder
ved fjernbetjeneren
og vælter krigen
ind
i andres stuer.

33.

når vi spiller poker
og det gør vi
hele tiden
så hold dem tæt
ind til kroppen
kortene
tegnebogen
pyntelommetørklædet
festtalen
og armene
tæt
ind til kroppen.

34.

den dårlige taber
vinder
og den gode taber
taber
så spillet
kan fortsætte
i harmoni.

35.
vi skruer ned
for forventningerne
og skærer
muligheder af
og tangenter
men så
er vi også
med
fuldt og helt.

36.
rigtige politikere
arbejder
med een mulighed
og så kan vi
frit
stemme ja
eller nej
eller ved ikke
til den mulighed.

37.
taler til os
og vi er glade for
at nogen
taler til os
hørehæmmede
og alment
retarderede
som vi er
så
vi kan høre det
og
forstå det.

38.
det er demokratiets
festdag
med flag
og plakater
og jeg går derhen
og stemmer
på FUP
ugyldigt selvfølgelig.

39.
som man sidder
i Europaparlamentet
uden bekymringer
ikke
et gulvbrædt
der knirker
ikke
en vandhane
der drypper
som i en drøm
hinsides tid og sted
og tænker
på verdens rigdom
så rig verden
egentlig er.

40.
gaven til manden
der har alt
åh
spænding
og udfordringer
luksus
og lir
endnu mere
udover alle grænser
mere
af det samme
en borgerkrig.

41.
en høg
og ikke bare
en spurvehøg
men en F16 superhøg
med et stænk
af Mister Chamberlain
og med Clausewitz
under armen
politik
er krig
med andre
midler.

42.
horisonten
er snæver
tolerancetærsklen
er lav
luntten
er kort
og feberen
høj
et host
et nys
en gnist
fra en letsindig
tobaksryger
kan udløse vulkaner
i Alaska
jordskælv
i Japan
og oversvømmelser
i Flandern.

43.
isen er usikker
og man færdes
på eget ansvar
så først
med gasmaske på
skudsikker vest
og kondom
tør jeg
og tøver ikke.

44.
dæmper dem
der lyser for meget
så alle katte
er grå
og ingen hører
skrubbudserne
og kamelerne
glider ned
uden besvær.

45.
bind vindene
fang fuglene
og hold
på de flyvende
tallerkner
hvis der blafrer et lys
sluk det
når alt
er låst
og mørket hersker
og stilheden
så ingen
hører noget.

46.
jeg forstår
at vi skal afhjælpe
jantelovens dorskhed
molboernes hærgen
og ebberødelitens
galimatias
i Peru
og ja siger jeg
for pokker
jeg er med
for en tyver.

47.
huset er fejlet
og prydet
alt er taget
i ed
ikke rotter
på loftet
ikke skeletter
i skabene
og ingen lig
under gulvtæppet
og kun adgang
for de stuerene.

48.
trækker tæppet væk
under mig
og stolen
og lampen
så jeg hænger i luften
og kan starte
på en frisk
når jeg er klar
til det.

49.
jeg tager toget
fra Aarhus
og hurtigt
går det
så sjælen knap
kan følge med
en nydansker
med sit nysprog
på vej
ned gennem
neo Europa.

50.
vi løber
med brokkerne
og brokkerne
løber
med os
otte år
i sjælen
og stadigvæk
i trodsalderen
en vinter
kan man sige
lang og mørk og hård
højskolesangene
har vi
og den store danske ordbog
og pidgin selvfølgelig
hello
mr. Flintstone
og det var
Skallagrimsson
Holberg
Andersen
og Kierkegaard
og det var
DK.

51.
der står vi
om morgenen
og vi holder bavianerne
udenfor
og papegøjerne
og Sankt Peter
og skal se
os selv
i spejlet.

52.
er vi ude
i hampen
der
hvor kragerne
vender
og de tager
husene ind
om natten
er vi ude
hvor vi ikke
kan bunde
hvor langt
er vi ude.

53.
hjælp krigens ofre
på Bornholm
hjælp dem
de har brug
for hjælp
hjælp krigens ofre
i Virum
i Kerteminde
hjælp dem
krigens ofre
i Silkeborg
Løgstør
Haderslev
hjælp dem.

54.
jeg har været der
i Hobro
ja
jeg har været
i Hobro.

55.
det er ikke
et socialkontor
hvad har jeg sagt
eller en svagbørnskoloni
nej nej
eller et
hjemmebagertræf
nej
selvfølgelig.

56.
larmen
fra vækkeuret
suset
fra motorvejen.

57.
og hvad er der
tilbage
fire øl
og
en gåseleverpostej.

58.
nu
åh nu
du nu
så skøn du er
bliv ved
bliv ved.

59.
jeg får lidt
i glasset
til at skjule
bunden.

Jan Torstenson

nu nu nuerne. digte, 24 sider, 1991.

en dag i Ekbatana, filosofi, 32 sider, 1992.

fluor i suppen. digte, 21 sider, 2000, 2001.

hug en hæl, klip en tå, digte, 30 sider, 2002, 2006. 2009.

om en subjektiv etik, I-III. filosofi, 144 sider, 2002 - 2004.

set og adfærd, fra Emile Durkheim til Platons makrosociologi.

filosofi, 66 sider, 2004, 2005.

nok er nok nok, digte, 20 sider, 2005, 2006, 2009.

PROSIT

Voldbjergvej 31, 6950 Ringkøbing



PROSIT

2002.
tredje udgave marts 2009